



BLOEMENGROET

De bloemen gaan deze zondag, met een hartelijke groet en als bemoediging naar: mw. H. van Dijken, Jacob Houtinghstraat 26. Als u de bloemen weg wilt brengen, kunt u dat laten weten aan de ouderling van dienst.



KERKDIENSTEN

Vrijdag 7 september; **Petrus-en-Pauluskerk**, Coventrygebed, aanvang: 12.00 uur.

Zondag 9 september; **Bethelkerk**, voorganger: ds. W.A. van Rijn, viering HA

Johanneskapel, voorganger; ds. A.R. de Meij Mecima



BESTEMMING COLLECTES

2 september	1 ^{ste}	Diaconie	9 september	1 ^{ste}	Diaconie
	2 ^{de}	Kerk		2 ^{de}	Kerk
	3 ^{de}	Missionair werk		3 ^{de}	Jeugdwerk (JOP)

Vandaag, 2 september is de derde collecte bestemd voor Missionair Werk van de Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk steunt in heel Nederland pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Eén van die pioniersplekken is het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd. Veel mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum richt zich vanuit het christelijk geloof op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Het pioniersteam in Hilversum sluit met een divers aanbod aan bij de behoeften van nieuwe spirituelen. Activiteiten zijn: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen op deze manier God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Het Christelijk Spiritueel Centrum voelt zich thuis bij stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten, zoals de getijdegebeden, waar mensen de kans krijgen om even uit de drukte te stappen. De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken in heel Nederland, zoals het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.

Op 9 september is de derde collecte bestemd voor het jeugdwerk (JOP) Een jeugdgroep van maar vijf kinderen of jongeren in uw gemeente? Of misschien zijn het er wel vijftig? Het blijft een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij het allerbelangrijkste. En dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! Want als jeugdwerker sta je niet alleen voor deze mooie en verantwoordelijke taak. Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk, zoals een werkvorm over Pasen en activiteiten rondom thema's als duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en zorg voor de schepping. Daarnaast zijn er bij voorbeeld de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Ook zijn er trainingen op allerlei terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en

kindernevendienst. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP meer materialen en trainingen ontwikkelt om plaatselijke jeugdwerkers te ondersteunen bij hun belangrijke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Alle collectes worden van harte aanbevolen.



VERGADERINGEN en

BIJEENKOMSTEN:

Ma. 3 sept., 19.00 uur, Bethelkerk: Gebedskring
Woe. 5 sept., 10.00 uur, Bethelkerk: Pastoraal spreekuur
Woe. 5 sept., 10.00 uur, Bethelkerk: Inloopmorgen
Do. 6 sept., 9.30 uur, Bethelkerk: Vriendenkring
Zo. 9 sept., 17.00 uur Bethelkerk: Kook en Bezinning

Viering Heilig Avondmaal

Volgende week zondag hopen we als gemeente in de Bethelkerk het Heilig Avondmaal te vieren. Avondmaal vieren betekent dat we als gemeente in de tekenen van brood en wijn de weg van Christus in kruis en opstanding gedenken: "Doet dit tot mijn gedachtenis."

Gedenken betekent beleven dat God in Christus ook vandaag bij ons aanwezig wil zijn.

We wensen u een goede viering toe. Het sectieteam



SECTIE NIEUWS

* **Pannenkoekenbakkers gezocht!!**

Wij zijn op zoek naar de bakkers die onze SUPERHELDEN willen verwennen! Voor ons kampweekend van 14,15,16 september hebben we **veel** pannenkoeken nodig. Wie wil ons helpen om te bakken?? Graag even doorgeven aan Dini Boerman



* **Theaterdienst zondag 16 september Bethelkerk..... thema: "Kom aan boord!"**

Luuk Klazinga en Siep Rienstra vertolken het leven van Johannes en Petrus. Twee bijzondere volgelingen van Jezus. Wat bewoog hen om te gaan en om alles in de steek te laten? Wat vond hun familie daarvan? In een tweegesprek halen ze herinneringen op. Laten ze iets van hun karakter zien. We leven met ze mee van het allereerste begin, hun reis met Jezus. Hun leerproces, het in de steek laten van Jezus tijdens de gevangenneming en toch weer er bij mogen zijn bij opstanding en Pinksteren.

Dit alles wordt omlijst met muziek en zang. Een kindvriendelijke dienst, met teksten voor jong en oud. Nieuwsgierig? U bent van harte welkom!



* **Startzondag & kerkproeverij**

Door de late schoolvakanties en door kamp, is onze startzondag op 23 september.

Op deze dag zullen wij ook meedoen met de kerkproeverij.

Kerkproeverij is een initiatief om gemeentes uit te dagen uitnodigend te zijn voor gasten. Die gasten wachten op een uitnodiging, van ons. Het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest of nog nooit zijn gegaan. Daarom willen we u/jou vragen om iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de kerkdienst. Voor meer informatie, zie kerkblad Eén.

Pastor André Martens en ds. Wilma van Rijn



* **Boekenmarkt**

Zaterdag 22 september is er een boekenmarkt in de Bethelkerk. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur zijn U en jullie uitgenodigd om tussen de boeken en C.D.'s uit te zoeken, loten te kopen. Vrijdag 21 september wordt tussen 14.00 uur en 16.00 uur en later vanaf 19.00 uur alles klaar gezet. Willen jullie en U helpen kom langs, ook met het opruimen na afloop van de boekenmarkt. Heeft u boeken, prijzen of lekkers voor de koffiehoek, graag inleveren tijdens het opzetten. Wilt u het liever laten ophalen neem dan contact op met Patricia tel. 628609 of Henk tel. 06 1557 5698. Tot ziens bij de boekenmarkt zaterdag 22 september.



* **Koffie – inloop Johanneskapel**

Vanaf woensdag 29 augustus bent u weer iedere woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom in de Johanneskapel voor de koffie-inloop

*



* **Vriendenkring**

Vast ter herinnering dat de Vriendenkring donderdag 6 september weer gaat beginnen, U bent bij deze van harte uitgenodigd om u bij ons aan te sluiten. We komen 's morgens bijeen van 9.30 tot 11.30.

* We komen samen rond de Bijbel om de Heer en elkaar te ontmoeten, samen zingen en samen delen. Meer informatie Wijnie Schiphof

Gods Zegen Namens Alle Vrienden.

* **Koken en bezinnen**

De eerstvolgende kook en bezinning is op zondag 9 september!. We starten tegen vijf uur 's middags in de hal van de Bethelkerk met koffie en wat lekkers. We doen een spel en zingen met elkaar. Ondertussen koken de vrijwilligers de maaltijd. Tegen zessen schuiven we aan voor een gezamenlijke maaltijd in de consistorie en na wat zingen gaan we ons bezinnen op het onderwerp in de achterzaal van de kerk. Lijkt het je wat om een keer aan te schuiven en ben je ergens tussen de 30 en de 55 (we kijken niet zo nauw hoor...), kom dan gewoon! Wel is het handig om je even aan te melden in verband met de maaltijd. Dit kan door een mailtje of een telefoontje te sturen naar Tineke de Boer. De andere datum in 2018 is 11-11. Vriendelijke groet namens het KBC team: Teco & Dini, Bert & Tineke



* **Gemeentezondag**

Op zondag 16 september is het de gemeentezondag voor de sectie buiten de Linie. Ook dit jaar willen we weer na de dienst koffie drinken met iets lekkers. En voor dat 'lekkers' doen we een beroep op de bakkers onder ons. Wie wil er een taart, cake, koek bakken? Het zou prachtig zijn als heel buiten de Linie bakt maar met een aantal bakkers zijn we natuurlijk ook tevreden. Na de koffie blijven we nog voor de maaltijd. Voor de soep wordt gezorgd maar we vragen u om voor brood/broodjes zelf te zorgen.



STADSBREED NIEUWS

* **Autovervoer**

Heeft u vervoer nodig, naar en van de kerk dan kunt u bellen met dhr. G.H. van der Vaart (Binnen de Linie), dhr. T. van der Veen (Nw. Den Helder) en mevr. I. Lindeboom, (de Schooten)



* **Actie Present**

In samenwerking met Present zoeken we leden die op een nader te bepalen dag willen helpen om een huiskamer op te knappen en opnieuw in te delen. Het gaat om een alleenstaande die niet meer naar boven kan, slapen, eten en de rest van ons bestaan gebeurd dus vanuit beneden kamer. Het gaat om opruimen, schoonmaken, klerenkast plaatsen, opnieuw inrichten etc. Opgeven bij Arie Hiddingh



* **Oecumene.**

In het kader van de Vredesweek wordt op **woensdag 19 september** een vesper gehouden in de Petrus en Pauluskerk. Thema van de vredesweek is: "Generaties voor vrede".
Aanvang: **19.00 uur**. Het St. Caeciliakoor verleent medewerking.



* **Preek van de Leek 2018.**

Gedurende 3 weken in de Johanneskapel, aanvang: 17.00 uur



30 september: Mw. Margriet Quarles van Ufford, beleidssecretaris
Algemene Kerkenraad PKN Den Haag;
Onderwerp: Palestijnen versus Israëlieten.

7 oktober: De film: Daens. Gebaseerd op het boek: 'het leven van
Pieter Daens' van de schrijver Louis Paul Boon.

14 oktober: Mw. Tilly Faas-Soumeru;
Onderwerp: Geloof, hoop en liefde, met als taal de muziek. M.m.w. de
Molukse zanggroep 'Bunga Mas'