



27 mei 2018

34^e jaargang nr. 21

www.bethelkerkdenhelder.nl

 Bethelkerk Den Helder

KERKDIENTEN:

Bethelkerk 27 mei – 9.30 uur: ds. Hummelen, *Trinitaris*
Bethelkerk 3 juni – 9.30 uur: ds. W. A. van Rijn, 2^e zondag na Pinksteren, *Start Rode Draad*



BLOEMEN: Vandaag is de bloemengroet voor: fam. L.J. Prins

COLLECTEN: 27 mei

– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk (Inlia Groningen), 3e Wijkwerk
3 juni – 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Jeugdwerk



BIJeenKOMSTEN:
Woe. 30 mei – 10.00 uur Bethelkerk – Pastoraal spreekuur
Woe. 30 mei – 10.00 uur Bethelkerk – Inloopmorgen

Rode Draad project: Getallen in de Bijbel



Vanaf zondag 3 juni start het jeugdwerk alweer met het laatste Rode Draad project van dit seizoen. Daarbij gaat het om "Getallen in de Bijbel".

De catechese, jeugdkerk en kindercatechese zijn hier het hele seizoen al mee bezig. Zij werken met een thema voor het hele seizoen omdat de frequentie van hun bijeenkomsten lager ligt dan bij de kinderkring en er bij deze groep een bindend thema voor het hele seizoen gewenst is.

Op zondag 3, 10 en 17 juni zullen de tieners dit thema samen met de kinderkring tot uiting brengen in de kerk. Op zondag 24 juni wordt dit tenslotte afgesloten met een speciale tienerdienst met als thema: "2 + 5 = ?.....Genoeg!" Dit is tevens de afsluitzondag. Het wordt een dienst voor en door de tieners hierover volgt later meer berichtgeving.

Ontmoetingsavond contactpersonen



Woensdag 6 juni is er voor alle contactpersonen, wijkbladbezorgers en ambtsdragers een ontmoetingsavond

in de Bethelkerk. We willen om 19.00 uur starten en voor aanvang staat er een kopje thee of koffie voor u klaar met wat lekkers erbij. De avond is bedoeld om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen in een ontspannen sfeer en we sluiten

af met een hapje en een drankje.

Ds. Wilma van Rijn en pastor André Martens zullen deze avond inhoudelijk vorm geven. U heeft als het goed is al een uitnodiging gekregen. Mocht dat niet zo zijn, trek even aan de bel. De datum is 6 juni 2018!

Hartelijke groet, Tineke de Boer



Out of the Box

3 juni 2018 om 16.00 hier in de Bethelkerk, is er weer een Out of the Box, en we hebben het over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Kom allen jong en oud! We sluiten weer af met soep en een broodje.

"onvoorwaardelijke liefde is als een drievoudig snoer dat nooit gebroken wordt"

Vriendelijke groet namens de OotB, Wilco Schiphof



Vakantiebijbelgidsjes



Ja, ze zijn er weer. De gids om mee te nemen op vakantie en regelmatig eens hierin te gaan lezen en na te denken over wat in dit gidsje aan stof tot nadenken wordt aangeboden. Al is het niet noodzakelijk om op vakantie te gaan om dit boekje uit de Bethelkerk mee te nemen. In het boekje staan overdenkingen voor een periode van 3 weken.

Teksten genoeg dus. Ook om gewoon thuis te gebruiken. Maar goed, gezien het formaat, hij past in de binnenzak of een handtas, kan het boekje overal mee naartoe worden genomen.

Zoals op de achterkant van de gids is vermeld: deze vakantiebijbelgids helpt ons met Bijbelteksten en overdenkingen die te maken hebben met Gods aanwezigheid in de schepping te genieten van alles wat om ons heen in volle bloei staat. Mooi toch? Neem dus gerust mee. Ze liggen bij de grote

spiegel in de hal.

Hartelijke groet, uw diaconie



Organist:

27 mei dhr. P. Baanstra
3 juni dhr. H. Meeuwssen



Koster:

27 mei dhr. A. Bezuijen
3 juni mevr. H. van Toly