



15 april 2018

34^e jaargang nr. 15

www.bethelkerkdenhelder.nl

 Bethelkerk Den Helder

KERKDIENTEN:

Bethelkerk 15 april – 9.30 uur: mevr. Woord (Almere), *Goede Herder*
Bethelkerk 22 april – 9.30 uur: ds. W. A. van Rijn, *Jubilate*

JEUGDKERK:

15 april – voor de jongeren van de middelbare school

KINDERCATECHESE:

15 april – voor de kinderen van groep 6, 7 en 8



BLOEMEN: Vandaag is de bloemengroet voor: familie Gerssen



COLLECTEN:

15 april – 1e ZWO/ Diaconie, 2e Kerk, 3e Wijkwerk
22 april – 1e ZWO/ Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerk (Eredienst en kerkmuziek)

BIJeenKOMSTEN:

Ma.	16 april – 10.00 uur	Bethelkerk	– Gebedskring
Woe.	18 april – 10.00 uur	Bethelkerk	– Pastoraal spreekuur
Woe.	18 april – 10.00 uur	Bethelkerk	– Inloopmorgen
Do.	19 april – 19.00 uur	Ontmoetingskerk	– Lezing “nieuwe kerken”
Vrij.	20 april – 12.00 uur	Bethelkerk	– Gemeentemaaltijd
Za.	21 april – 10.00 uur	Bethelkerk	– Boekenmarkt



Gemeentemaaltijd

De gemeentemaaltijd van deze maand wordt gehouden op vrijdag 20 april a.s. in de Bethelkerk. Kosten € 3,50 p.p., aanvang 12:00 uur. Informatie en opgave bij mevrouw de Boer, Wij hopen u op vrijdag 20 april te mogen begroeten. De kookgroep

Van de classis Alkmaar

Woensdag 18 april wordt de laatste officiële bijeenkomst van de classis Alkmaar in de Ontmoetingskerk aan de Parklaan te Julianadorp gehouden.



Aan deze laatste bijeenkomst heeft het breed moderamen van de classis een bijzonder karakter willen geven. Het eerste deel zal een reguliere vergadering zijn maar vanaf 19.00 uur zal de vergadering een open karakter krijgen waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Mevrouw Jeanneke Scholtens uit Wognum (trendwatcher, speaker, strateeg en eigenaar van Trend buro Zorro) is bereid gevonden om een lezing en presentatie te houden over het “nieuwe kerken”.

Want voor het eerst is het zover: Nederland telt meer ongelovigen dan gelovigen. Wat gebeurt er in de wereld wat zijn weerslag op de kerk heeft? Welke trends zijn van invloed op de Nederlandse christelijke kerk?

Welke reacties en ontwikkelingen zien we in het kerklandschap in Nederland ontstaan?

Welke nieuwe denkrichtingen? Met andere woorden: is er toekomst voor de kerk?

De trendpresentatie verbeeldt waardeverschuivingen aan de hand van de rijke beeldcultuur van deze tijd en biedt een inspirerend verhaal en toekomst-perspectief.

De bijeenkomst wordt om 20.30 uur met een vesper afgesloten.

Boekenmarkt

Zaterdag 21 april is er een boekenmarkt in de Bethelkerk.

Tussen 10.00 uur en 13.00 uur zijn U en jullie uitgenodigd om tussen de boeken en C.D.'s uit te zoeken, loten te kopen en iets lekkers uit de koffie hoek te nemen De opbrengst van die boekenmarkt is bestemd voor de Bethelkerk kinderkamp.

Vrijdag 20 april wordt tussen 14.00 uur en 16.00 uur en later vanaf 19.00 uur alles klaar gezet. Willen jullie en U helpen kom langs, ook met het opruimen na afloop van de boekenmarkt Heeft u boeken, prijzen of lekkers voor de koffiehoeck, graag inleveren tijdens het opzetten.

Wilt u het liever laten ophalen neem dan contact op met Patricia tel. 628609 of Henk

Tot ziens bij de boekenmarkt zaterdag 21 april





Vorming en Toerusting

“Het brood dat wij breken.....”

Op donderdagavond 12 april gaat een serie van vier avonden van start over de viering van de Maaltijd van de Heer,

onder leiding van ds. Wilko Nijkamp en ds. Roel de Meij Mecima. Aan de orde komen o.a achtergronden, avondmaalsliederen, liturgieën, tafelgebeden en de betekenis van brood en wijn.

De avonden vinden plaats op de donderdagavonden 3, 24 en 31 mei steeds van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Parkstraat 10 in Julianadorp.

Opgave: bij ds. De Meij Mecima, predikant-ikvk@pkndenhelder.nl –of ds. Nijkamp, dswilkonijkamp@gmail.com -

Meer informatie vindt u in de kerkbladen en op de website (www.pkndenhelder.nl)

Kook en bezinning voor de 35 plusser

Zondag 6 mei gaan we lekker koken en met elkaar de verdieping zoeken in het geloof.

Wil je een keer komen? Dan ben je van harte welkom!

We zijn geen vaste club, het is laagdrempelig en er is een ontspannen sfeer.

We drinken koffie, zingen met elkaar, koken en eten en gaan ons bezinnen over dat wat het ons bezighoudt in het dagelijks leven in relatie met God. We starten om 16.45 met een inloop en tegen 21.00 uur sluiten we de avond af.

Lijkt het je wat, maar wil je meer informatie, bel of mail, dat is absoluut geen probleem.

Wil je graag komen, geef je dan even op dit in verband met de hoeveelheid eters.

Hartelijke groet, Tineke de Boer



Organist: 15 april dhr. D. Kool
22 april dhr. D. Kool

Koster: 15 april mevr. H. van Toly
22 april dhr. A. Bezuijen